

Lidt misundelige



■ Otteårige Elias Ekholm Scheffmann sagde torsdag farvel for denne gang til den jævnaldrende islandske fårehund Frigga og hendes ejer Erna Lehmann. Over seks torsdage har de læst sammen i hjørnet på Holluf Pile Bibliotek. Og mens Elias fik et diplom, fik Frigga en godbid eller to.

◀ Læsehunde gør børn bedre... Denne sektion forside

læst historier. Altså på den måde, at Elias har læst højt for Frigga, mens hun indimellem har blundet lidt ved hans side.

Nysgerrige kammerater

Til daglig går Elias i 2. c på skolen, der ligger lige bag biblioteket, og her har snakken gået blandt kammeraterne om, hvad det nu var med Elias og Frigga.

- Nogle er lidt misundelige. De ville også gerne læse højt for hende, som Elias fortæller, da han har læst sin historie færdig.

Nysgerrigheden fra klassekammeraterne har også været stor. Så stor at et par elever en enkelt gang listede over for at kigge med. Hele klassen med lærer var også et hurtigt smut forbi på et tidspunkt. Men det er ikke meningen.

For det er Elias' og Friggas halve time hver torsdag. En halv time, hvor de 10 minutter går med nus, småsnak og hygge og de 20 med koncentreret oplæsning.

Kun de to. På tæppet, mens Erna har siddet i en stol tæt på dem.

De har mest læst små bøger, hvor hunde indgår i handlingen, og for hver torsdag har Elias farvelagt et poteaftryk,

så han til sidste kan få et diplom i hånden der viser, at han har læst højt for Frigga seks torsdage.

Hund med flere talenter

Og han er næsten ærgerlig over, at det er slut - selv om han er blevet bedre til at læse højt. For Frigga er en særlig størrelse. Efter sommerferien skal en ny dreng eller pige læse højt for hende på biblioteket - men da billederne til artiklen er taget, og Erna og Elias har hilst af, skal Frigga på den igen. Men i en hel anden boldgade.

Hun er også besøghund på et plejehjem for demente på Svovlhatten.



Af Erik Thomsen
Foto: Birgitte Carol Heiberg
ert@fyens.dk, bch@fyens.dk

” Nogle er lidt misundelige. De ville også gerne læse højt for hende.

Elias Ekholm Scheffmann, 2. c

► Til sagen



■ Signe Tholstrup Andriassen er medstifter af Foreningen Læsehunde. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

- Det gør en forskel

■ Signe Tholstrup Andriassen fra Foreningen Læsehunde forklarer, hvad det er, hundene kan.

■ Hvad er det læsehundene kan, som en lærer eller en anden voksen ikke kan?

- De kan give tryghed og ro. En læsehund stiller ikke spørgsmål eller retter, hvis man læser lidt forkert. For nogle børn er det svært at læse højt for andre, og den usikkerhed, de har, forsvinder, når de har en rolig hund liggende ved siden af sig. Det giver børnene mulighed for

at øve sig i et miljø, der er trygt.

■ Jeres forløb med børnene er på seks gange. Hvorfor ikke længere?

- Børnene har jo lært at læse. Men de skal måske bare have et lille skub til at blive mere trygge i at læse højt for andre.

■ Er nogen hunderacer bedre end andre?

- Nej. Vi har mange forskellige hunde. Men alle har gennemgået kursus og individuel godkendelse, så vi er sikre på, at de kan bruges. De er alle rolige og omgængelige. (oms)

Friluftsland
GODT Udstyr - Bedre oplevelser

Smart sandaltid!

999,-

Teva Mens Terra Fi 4 Leather

899,-

Teva Womens Terra Fi 4

799,-

Teva Mens Terra Fi 4 Lite

749,-

Teva Womens Tirra

FRILUFTSLAND ODENSE | St. Gråbrødrestgade 6 | 5000 Odense C | 66 13 77 22 | www.friluftsland.dk